

"Joods slachten het minst kwade alternatief"

Rabbijn mr. drs. R. Evers (RD)



Marianne Thieme is inconsequent als ze wel de Bijbelse waarden van dierenwelzijn erkent (RD 20-12), maar niet die met betrekking tot het slachten, stelt rabbijn mr. drs. R. Evers.

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft gelijk wanneer zij de misstanden in de bio-industrie aan de kaak stelt. Het is een ethisch verworden industrie die vaak indruist tegen het Bijbelse verbod dieren te pijnigen.

De Bijbel is het eerste document, dat voor dierenwelzijn opkomt: „Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst (Deut. 25:4). In Exodus wordt opgedragen een ezel die onder zijn last dreigt te bezwijken, te ontlasten, ook als de eigenaar een vijand is (Ex. 23:5). In de Tien Geboden wordt ook dierenrust op de sabbat voorgeschreven: „dan zult gij geen werk doen (...) noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee” (Deut. 5:14).

Zie >> <http://www.rd.nl/joods-slachten-het-minst-kwade-alternatief-1.585784>