

'Ook dieren komen in de hemel'

EO-Visie



Binnenkort is het weer Dierendag. “Mama, gaat ons konijntje nu naar de hemel?” is een veelgehoorde kindervraag, die de meeste christelijke ouders flink wat hoofdbrekens bezorgt. Dieren zijn niet voor niets op aarde gezet, maar is er voor hen ook plaats in het hiernamaals?

Eens

“God blijft trouw aan het werk van Zijn handen,” stelt theoloog, schrijver en dichter Hans Bouma. “Hij begint nooit iets om het vervolgens niet te voltooien. God sloot bijvoorbeeld niet alleen een verbond met Noach, maar ook met de dieren

Oneens

“De Bijbel spreekt van een nieuwe hemel en aarde, waar roof- en prooidieren in vrede samenleven,” reageert Jan-Rein Boer, eigenaar van een dierenpeciaalzaak in Kampen. Toch betekent deze passage volgens hem niet dat dieren in de hemel komen. “Zij hebben namelijk geen ziel. De Bijbel spreekt in Psalm 32 van het ‘redeloos gedierte’. Als het sterft, is het er niet meer. Dit neemt niet weg dat we goed voor dieren moeten zorgen.”

Zie >> <https://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/ook-dieren-komen-in-de-hemel/>

