

"De mier is een beelddrager van God"

prof. dr. Johan Graafland (Koers)



Dierendag valt dit jaar op een zondag. Reden genoeg om over dieren te preken, vindt de Tilburgse hoogleraar Johan Graafland. Onlangs verscheen zijn boek over dieren in de Bijbel. 'We lezen finaal over dieren in Bijbelteksten heen. We letten teveel op ons persoonlijke zielenheil'

Bij prof. dr. Johan Graafland thuis kun je niet om dieren heen. Beeldjes van een eend, olifant, leeuw, panter en poezen en een groot schilderij met zebra's sieren de woonkamer.

Zit hier een dierenliefhebber? Hij grinnikt. "Ik vind dieren een mooi onderdeel van de schepping. Ook houd ik erg van huisdieren." Graafland heeft zijn nieuwe boek En God schiep; Over dieren en rentmeesterschap dan ook "in dierbare herinnering" opgedragen aan zijn voormalige huisdieren Carro, Quintas, Zoef, Lopertje en Takkie. En aan het konijn in de tuin: Twinkie. De econoom, theoloog en ethicus onderzoekt in het boek hoe de Bijbel over dieren spreekt en wat dat betekent voor vandaag.

"Mijn vader liet spontaan psalm 84 zingen toen er een musje door de kerk vloog"

Zie >> <http://www.denieuwekoers.nl/de-mier-is-een-beelddrager-van-god>